

עיון ראשון

פרקטיקת מדיניות בעבודה סוציאלית

עידית וייס-גל וג'וני גל

ירושלים: הוצאת מאגנס. 2011. 254 עמודים

כיצד לחזק את מעורבותם של עובדים סוציאליים בתהליכי עיצוב מדיניות חברתית? פרופ' עידית וייס-גל, חוקרת ומרצה בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב, ופרופ' ג'וני גל, דיקאן בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית, חברו בספרם כדי לתת מענה לשאלה זו. הכותבים מציגים כיצד עובדים סוציאליים יכולים וצריכים למנף את העיסוק והידע בתחומם לכדי פרקטיקות של מדיניות. מטרתה של פרקטיקת המדיניות היא לקדם ולשנות מדיניות בזירות שונות ברוח ערכי המקצוע. בספר מובאים היבטים תיאורטיים ואמפיריים עדכניים, היוצרים שילוב ייחודי של שיח שעניינו מדיניות חברתית השזורה בנרטיבים מתחום העבודה הסוציאלית. ספר זה עשוי גם להתאים לאנשי מקצוע מתחומים אחרים אשר יש להם עניין בעיצוב תהליכי מדיניות חברתית.

רגולציה: המגזר השלישי

ניסן לימור (עורך)

תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד, קו אדום, ואוניברסיטת בן גוריון בנגב. 2010.

310 עמודים

ד"ר ניסן לימור עוסק הן באקדמיה והן בפרקטיקה בהיבטים שונים של אסדרה. עיקר מומחיותו בתחום המגזר השלישי, והוא מרצה באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת בן גוריון. בתפקידו כיהן בן השאר כמנכ"ל המועצה להשכלה גבוהה, וכיום הוא יו"ר ועדת הסטנדרטים של ארגוני המגזר השלישי. הספר מציג מקבץ מאמרים של חוקרים מרכזיים בתחום, דוגמת מאמרה של החוקרת הידועה ג'וליה בלאק. מאמרים אלה מאפשרים להבין את המינוח ופיתוחיו. את הספר חותם מאמר מאת העורך, שעניינו אסדרת ארגוני המגזר

השלישי והפיקוח עליהם. הספר כאמור כולל תרגומים של מאמרים של חוקרים שונים בתחום האסדרה. אלה עשויים לסייע להוראת התחום וללמידה והעמקה של המתעניינים בו. תחום זה תופס תאוצה בעשורים האחרונים, בעיקר נוכח החיפוש אחר אופנים חדשים לעשייה של המדינה בעידן של שינויים תדירים.

החברה הערבית בישראל: כרך ב' פסיפס חברתי: עדה, משפחה, מגדר

אילנה קופמן, ח'אולה אבו בקר ועמליה סער
רעננה: הוצאת האוניברסיטה הפתוחה. 2012. 383 עמודים

כרך זה הוא השני בארבעה כרכים (חלקם טרם התפרסמו) העוסקים בחברה הערבית בישראל על היבטיה השונים. הוא מציג שלוש יחידות (4-6): הראשונה, יחידה ארבע, עוסקת בפסיפס העדתי ומציגה את המאפיינים הדמוגרפיים, את הנגישות למשאבים על פי חלוקה עדתית, את הארגון העדתי המוסלמי וכן את העדות הערבית-הבדווית, הדרוזית והנוצרית. היחידה השנייה, יחידה חמש, עוסקת במשפחה הפלסטינית, במאפייניה ובדפוסי השינוי שחלו בה. היחידה השלישית, יחידה שש, עוסקת בסוגיית המגדר והיחסים בין המינים ומציגה היבטים שונים – ממושג הפטריארכיה, דרך שוק העבודה ועד חינוך ופוליטיקה – כזירות שבהן היבטים אלה באים לידי ביטוי.

Understanding Theories and Concepts in Social Policy

Ruth Lister

Bristol: The Policy Press. 2010. 311 pages

פרופ' רות ליסטר היא אחת מהחוקרות המובילות בתחום המדיניות החברתית בבריטניה. בין השאר היא ידועה בזכות ספרה עוני שהתפרסם ב-2004. פרופ' ליסטר מציגה במסגרת ספרה זה תיאוריות ומושגים במדיניות חברתית. הספר נחלק לשלושה חלקים: בחלק הראשון הדיון מתמקד בפרספקטיבה התיאורטית בזירה הפוליטית; החלק השני מתמקד יותר במסגרות תיאורטיות אשר עשויות לשמש ככלים לניתוח אנליטי (למשל: פורדיזם ופוסט-פורדיזם, הבניה של בעיה חברתית); החלק השלישי מציג דיון במושגים שונים, ובהם צרכים, מושג האזרחות וקהילה, חירות, שוויון וצדק חברתי. ספר זה כתוב בבהירות

ומציע דוגמאות מתוך מחקרים, דוגמאות בכלל ושאלות למחשבה. הוא עשוי לסייע לעוסקים בהוראה של תחומי המדיניות החברתית.

Crisis as an Opportunity: Organizational and Community Responses to Disasters

Roni Kaufman, Richard L. Edwards, Julia Mirsky, & Amos Avgar
(Eds.)

Lanham, Maryland: University Press of America. 2011. 205 pages

ארבעת העורכים מציגים בספר זה היבטים שונים של התערבות ארוכת טווח לשם התמודדות של פרטים וקהילות עם תופעת האסון. לידם מציאות החיים חושפת קבוצות, מדינות, קהילות ופרטים לאסונות שונים; חלקם תוצר מעשי ידי אדם ואחרים תולדה של תופעות טבע. אסונות דוגמת הצונמי באסיה, הוריקן קתרינה, רעידת האדמה בהאיטי ואחרים מציבים אתגרים לפני ארגונים (בדגש על פועלם של ארגונים חוץ-ממשליים; את מצבן של אוכלוסיות אשר נחשפו לאסונות אלה. בספר חמישה שערים: הראשון מציג את המסגרת האנליטית ששימשה את העורכים בכאם לעסוק בנושא ההתערבות במקרים של אסונות. השער השני מתמקד בפיתוח קהילתי ובהתערבות של ארגונים. השער השלישי מציג הערות וקולות מהשטח של העוסקים במלאכה. השער הרביעי מתמקד בהתערבויות פסיכו-סוציאליות המיושמות לאחר האסון. בשער החמישי העורכים מציגים את מסקנותיהם ומצביעים על גישה מכוונת שינוי ופיתוח (changing and developing) לשם התמודדות עם מצבי אסון.