



הביטוח הלאומי
אגף קרנות

12/5/2024

קול קורא למחקר הערכה לתכנית נוע"ם - איתור וליווי לנוער וצעירים במזרח ירושלים המצויים במצב סיכון גבוה

BTL

תוכן

2	פרטים כלליים
3	מבוא
3	תנאי סף
4	תיאור התכנית ומטרותיה
4	רקע
5	מטרות התכנית
5	תיאור התכנית
5	היקף התכנית
6	מטרת ההערכה ותפקיד צוות המחקר
6	מתכונת הערכה
6	אוכלוסיית המחקר
7	תוצרים מבוקשים
7	מדדי הצלחה
8	בחינת איכות הבקשות
8	מדדי האיכות
9	לוח זמנים למחקר
10	תוצרי המחקר ופרסומם
10	תקציב המחקר
10	אופן הגשת הצעת המחקר
10	רשימת מסמכים נלווים שיש לצרף להצעה
11	אופן בחירת ההצעה
12	לוח זמנים לבחינת הבקשות
13	יש שאלות?
13	הערות

מועד פרסום להגשת בקשות 

12/05/2024

מטרת הקול הקורא 

קרנות הביטוח הלאומי בשותפות עם עיריית ירושלים (להלן: **המזמינים**) מפרסמים קול קורא זה לאיתור צוות מחקר שילווה את תכנית "נוע"ם" - נוער ערבי מנותק, במחקר הערכה, כמפורט להלן.

מי יכול להגיש את הבקשה 

מוסדות ללא מטרת רווח המאוגד כחוק ובעל אישור ניהול תקין בתוקף כגון עמותה; גופים אקדמיים; חברות בע"מ כמפורט בסעיף 1 בתנאי הסף

מועד אחרון להגשת בקשות 

20/06/2024

מ ב א

קרנות הביטוח הלאומי הינן קרנות לאומיות המובילות השקעות חברתיות בישראל. הקרנות פועלות לצמצום פערים חברתיים וקידום איכות החיים של אוכלוסיות בסיכון באמצעות מימון, פיתוח, הקמת תשתיות, מיזמים ותוכניות, חדשניות ואפקטיביות, וזאת תוך שותפות עם משרדי ממשלה, רשויות, קרנות, ארגונים ויזמים חברתיים.

הקרן למפעלים מיוחדים מסייעת בפיתוח של תכניות ומיזמים חברתיים עבור אוכלוסיות במצבי סיכון ובכללן ילדים בני נוער ומשפחות, אנשים עם מוגבלות, נשים, מתמודדי נפש, אוכלוסיות ייחודיות, קשישים ועוד. פעילותה של הקרן מכוונת לפיתוח מענים להתמודדות עם אלימות, התמכרויות, עוני, זנות, פגיעות מיניות, מניעת נשירה, אבטלה ועוד.

רבים מהמיזמים החדשניים אותם הובילה הקרן, הפכו לשירותים חברתיים מחוללי שינוי. עשייתה של הקרן, תורמת למימוש ייעודו של המוסד לביטוח לאומי, ומקדמת מוביליות חברתית, הפחתת התלות בקצבאות ושילוב מיטבי בחברה.

כל הצעה לסיוע נבחנת על ידי הביטוח הלאומי על פי קריטריונים, המעוגנים בתקנון הקרן, והיא טעונה אישור של ועדות המוסד לביטוח לאומי ושל שר העבודה.

תנאי סף

1. מגיש הבקשה הינו ארגון המאוגד כחוק מהווה אחד מסוגי הארגון הבאים:
 - ארגון ללא מטרת רווח המאוגד כחוק ובעל אישור ניהול תקין בתוקף כגון עמותה, חברה לתועלת הציבור, הקדש וכיוצא בזה, ובלבד שאינו משרד ממשלתי / רשות מקומית / אשכול רשויות
 - ארגון עסקי חברות בע"מ או עוסק מורשה, בעל אישור ניהול ספרים ואישור לצורך ניכוי מס
2. הוצע צוות מחקר בעל ניסיון כמפורט בסעיף מדדי האיכות.
3. הוגש טופס בקשה מלא, כולל מילוי כל הסעיפים הנדרשים ובצירוף כל המסמכים הרלוונטיים, בהתאם לדרישות הקול קורא.

תיאור התכנית ומטרותיה

רקע

אוכלוסיית בני הנוער והצעירים במזרח ירושלים העיר נמצאים ברמת סיכון גבוהה: אחוז גבוה מבני הנוער והצעירים נמצאים במצבי ניתוק ממסגרות, רבים מהם נושרים ממסגרות הלימוד, משוטטים ומעורבים במצבים של אלימות מסוגים שונים (נפגעים ופוגעים), עבריינות ושימוש בחומרים ממכרים. חלק גדול מבני הנוער והצעירים גדלים בסביבה דלת משאבים, בבתי בהם משפחות המוצא מתמודדות עם מצוקה כלכלית ועוני רב ממדי מתמשך, רובם מגיעים ממשפחות עם קשיי תפקוד משמעותי וחלקם סובלים מהזנחה הורית.

בשירותי הרווחה מוכרים 2,271 בני נוער ו 1,066 צעירים, מתוכם כ- 260 מקבלים טיפול באופן ישיר (במחלקת נוער ובמסגרות אחרות בקהילה). כ- 200 צעירות וצעירים (-18) (25 נוספים, מקבלים ליווי במסגרת תכנית יתד לצעירים במצבי סיכון במזרח ירושלים. התכנית מלווה צעירות וצעירים למיציא זכויות מול מוסדות, חיבור לתכניות להכשרה מקצועית, השלמת השכלה וכישורי שפה והשתלבות בעולם התעסוקה.

אגף הרווחה בעיריית ירושלים מפתח מענים לנוער וצעירים במזרח העיר גם באמצעות תוכנית החומש, יחד עם זאת שירותים אלו מטפלים באוכלוסייה מוגבלת בהיקפה ובאפיונה, ומתאימים רק לחלק מבני הנוער והצעירים. בנוסף, חלקם מתקשים לצרוך את השירותים הקיימים בשל בעיות חוסר אמון בממסד. לאור כך, עולה צורך בפיתוח מענים מגוונים, בפריסה רחבה ובהנגשתם לכלל בני הנוער והצעירים המצויים שכונות מזרח העיר. בשל פיזור הגיאוגרפי של השכונות הערביות בעיר והעדר אמצעי תחבורה נגישים, יש קושי גדול בשימוש בשירותים קיימים. לאור השוני הרב באופי ובהרכב האוכלוסייה בכל שכונה, נדרשת התאמה ודיוק במענים בהתאם למאפיינים והצרכים השונים. כמו כן, עולה צורך בפיתוח דרכי התערבות נוספות, כדי להגיע לאוכלוסיות נוספות של נוער בסיכון, ולהפעיל מערך האיתור שאינו קיים במזרח העיר.

לאור השוני הרב באופי ובהרכב האוכלוסייה בכל שכונה, נדרשת התאמה ודיוק במענים בהתאם למאפיינים והצרכים השונים. כמו כן, עולה צורך בפיתוח דרכי התערבות נוספות, כדי להגיע לאוכלוסיות נוספות של נוער בסיכון, ולהפעיל מערך האיתור שאינו קיים במזרח העיר.

בשנים האחרונות פיתח משרד הרווחה והביטחון החברתי מודל עבודה מותאם למגזר החרדי, שפועל בשכונות החרדיות בשם "נוח"מ. הניסיון המצטבר ממנו עד כה מלמד על חשיבות בעבודה מותאמת תרבות וקהילה בתוך השכונות, יצירת קשר עם גורמי מפתח בקהילה וגיוסם לטובת שילוב וקידום אוכלוסיית הנוער והצעירים, כמו גם חיזוק הזיקה של

בני הנוער והצעירים למשפחה ולקהילה. מודל זה היווה את התשתית הרעיונית להקמת **תכנית נוע"ם**, ומודל העבודה בתכנית מתבסס על מודל העבודה שפועל בהצלחה, תוך התאמה לקהל היעד הייחודי במזרח ירושלים.

מטרות התכנית

- איתור בני נוער וצעירים הנמצאים במצבי ניתוק וסיכון
- חיבור והנגשת שירותים ומענים בקהילה לרבות בניית ממשקי עבודה משותפים
- צמצום היקף בני הנוער והצעירים המגיעים למצבי ניתוק וסיכון
- צמצום תופעות האלימות והוונדליזם בקרב בני הנוער והצעירים
- צמצום חוסר מעש בקרב בני הנוער והצעירים
- חיזוק תחושת השייכות לחברה ולקהילה

תיאור התכנית

התכנית תפעל במזרח ירושלים ותספק מענה לבני נוער וצעירים מהחברה הערבית בגילאי 13-25 (בהפרדה גילית ומגדרית), המצויים על רצף מצבי הסיכון והסכנה ומתקשים להתמיד במסגרות נורמטיביות (חינוכיות, משפחתיות וקהילתיות). התכנית תיתן מענה אוניברסלי, נגיש ומותאם לכל שכונה. לכל משתתף תבנה תכנית התערבות אישית הכוללת יעדים ברי השגה בתחומים שונים (לימודים, תעסוקה, מיצוי זכויות ועוד), יינתן ליווי אישי ומותאם על ידי מדריכים / עובדים סוציאליים, מענה ראשוני במצבי חירום, התערבות טיפולית קבוצתית, פעילויות העשרה קבוצתיות בנושאים של זהות עצמית, מניעת אלימות, תקשורת בינאישית ועוד. כל זאת בעבודה משותפת יחד עם הורים ובני המשפחה של הנערים המשתתפים בתכנית.

היקף התכנית

התכנית תפעל בארבע מוקדים בשכונות שונות במזרח ירושלים, וישתתפו בה כ-400 בני נוער וצעירים.

בכרטיס הפרויקט ניתן לקבל פירוט נוסף על התכנית.

סטטוס התכנית, מאי 2024:

- ✓ גויס צוות התכנית - מנהל/ת התכנית, רכזים ומדריכים
- ✓ החל הליך המיפוי בארבעת השכונות שבהן התוכנית תפעל
- ✓ הפעילות עתידה להתחיל לפעול מיד עם תום המיפוי

מטרת ההערכה ותפקיד צוות המחקר

מחקר ההערכה נועד לסייע בעיצוב מודל הפעלה מיטבי וכן להעריך בכלי מחקר מדעיים את אופן ומידת ההשפעה של ההשתתפות בתכנית על הצעירים ובני הנוער. עד כמה משיגה התכנית את התוצאה שהוגדרה לה ומה הם הלקחים שניתן להפיק מהתהליך.

על הגוף החוקר להעריך ולמדוד הן את הפעילות בכל אחת מהשכונות, והן את התכנית בכללותה. התכנית תכלול מגוון של אוכלוסיות ודרכי התערבות, כמפורט לעיל, על המחקר להתייחס הן למגוון ולשונות, והן לאתר את הדומה תוך יצירת מדדים משותפים (מדדי ליבה) ושפה אחידה.

מתכונת הערכה

המחקר מתוכנן להימשך 39 חודשים לפחות. ולכלול את תקופת ההפעלה של התכנית שנקבעה לעד 36 חודשים ועוד 3 חודשים להשלמת איסוף נתונים הנדרשים למעקב אחר המשתתפים בשנה השלישית וכתובת דוח מסכם אינטגרטיבי. המחקר ילווה באופן שוטף על ידי מנהל/ת התכנית ונציגת הקרן. כמו כן, נציג צוות המחקר ישתתף וילווה את וועדת ההיגוי של התכנית אשר תתכנס לפחות פעמיים בשנה. בנוסף, המחקר ילווה על ידי ועדת מחקר שתתכנס באופן שוטף. תדירות והרכבה המדויק ייקבעו בהמשך.

צוות המחקר יתבקש לדווח בכתב ובעל פה למזמינים, ולפי העניין גם לוועדת המחקר ולוועדת ההיגוי של התכנית. כמו כן, יעביר צוות המחקר לוועדת המחקר לעיון והתייחסות מראש את כלי המחקר, דו"חות הביניים והדו"ח הסופי כולל מצגות לפני הפצתם. צוות המחקר יתבקש לתת משוב שוטף למנהל/ת התכנית ולנציג/ת הקרן.

אוכלוסיית המחקר

- משתתפיות התוכניות
- הרכזים/ות והמדריכים/ות בשכונות
- אנשי מקצוע ברשות והשותפים להפעלה
- הקהילה (בעלי עניין / שותפים / קהילה מקצועית/ משפחה)

תפקידי צוות המחקר

- להכין סקירת ספרות עדכנית שתכלול סקירה על מודלים דומים בארץ ובעולם תוך התייחסות למודלים שנמצאו מוצלחים
- לסייע בבניית מודל לוגי לתוכנית
- לבנות, בשיתוף מנהל/ת התוכנית, הרשות המקומית ונציגי הקרנות מדדים לבחינת השגת התוצאות הרצויות
- ללוות את השותפות המקצועית של התוכנית והכללת היבט זה במחקר ההערכה
- להוות כתובת ליעוץ מקצועי בתחומי הידע הרלוונטיים

- לסייע למנהל/ת התוכנית ולרכזים בשכונות, ככל שהדבר יידרש, להמשיג את תיאוריית השינוי ולהגדיר תוצאות רצויות ברמת התכנית
- לסייע בבניית כלי לאיתור ואבחון אוכלוסיית היעד
- לסייע למנהל/ת התוכנית בהגדרת בסיס נתונים מנהלי אחיד שיתמוך גם בעבודת המחקר
- לפתח כלים מתוקפים למדידת תוצאות התוכנית אשר יישארו וישמשו אותה בהמשך (כגון: שאלונים למדידת התוצאות, כלים לאיתור ומיון אוכלוסיית היעד)
- לזהות נקודות חוזק וחולשה בהקמת ובהפעלת התכנית ולהציע רעיונות לשיפור ולסייע בעיצוב מודל הפעלה מיטבי
- להנגיש את נתוני המחקר כך שיוכלו לסייע לתהליכי קבלת ההחלטות במהלך כל תקופת המחקר
- להיות שותפים בכתיבת תדריך והפקת כנס מקצועי בתום התכנית בו יוצגו ממצאי ותובנות המחקר יחד עם הצוות המוביל של התכנית מהשותפים

תוצרים מבוקשים

- סקירת ספרות המתייחסת למאפיינים הייחודיים של אוכלוסיית בני הנוער והצעירים במזרח ירושלים כולל המשגות, תפיסות ופרקטיקות לקידום וליווי קהל היעד
- כלי אבחון לבני נוער וצעירים מנותקים בחברה הערבית
- מודל לוגי לתכנית - יעשה בשיתוף הצוות המקצועי והניהולי של התוכנית
- מסמך המלצות לאפיון מערכת איסוף הנתונים של התכנית
- דו"ח התקדמות של המחקר כל חצי שנה
- דו"ח ביניים בסיום כל שנה ומשובים שוטפים על הקורה בתכנית בהתאם להתקדמות התכנית ולהתקדמות המחקר
- ממצאים שידרשו מעת לעת בהתאם לסוגיות שונות שיעלו במהלך התכנית
- מסמך best practices – מודל הפעלה מיטבי
- דו"ח סופי אינטגרטיבי בסיום המחקר שיעמוד בקריטריונים הנדרשים במסגרת הפרסומים של קרן מפעלים מיוחדים כמפורט בנספח ההסכם המצורף בזאת
- הצגת המחקר בוועדות היגוי / כנסים, וכיוצא בזאת

מדדי הצלחה

צוות המחקר מתבקש לכלול בהצעתו **עקרונות** לבניית מדדי הצלחה - כולל מדדי תפוקות ומדדי תוצאות שיתייחסו למטרות התוכנית (כפי שפורטו לעיל בסעיף 2)

המציעים מתבקשים להציע עקרונות לכל אחד מסוגי המדדים ולהתייחס להיתכנות הביצוע. המדדים עצמם ייבנו בשיתוף פעולה בין צוות המחקר, צוות התכנית ונציגי המזמינים.

בחינת איכות הבקשות

בקשות שיעמדו בתנאי הסף ייבחנו על פי מדדי איכות התוכנית וההעדפות. ציון מעבר במדדי בחינת הבקשות הינו 4 נקודות (בסולם 5-1). בקשות, שהציון המשוקלל שלהן יהיה פחות מציון המעבר, יידחו.

מדדי האיכות

1. צוות מחקר

2. גיבוש צוות המחקר המוצע מורכב מחוקרים מתחומי המומחיות להלן:

1. מומחיות בביצוע מחקר הערכה או מחקר יישומי מסוג אחר המבוסס על איסוף נתונים וניתוחם הן בשיטות כמותיות והן בשיטות איכותניות
2. מומחיות בתחום בני נוער ו/או צעירים/צעירות בסיכון
3. מומחיות בתחום חברה הערבית – עדיפות לחוקרים בעלי ידע ומומחיות בחברה הערבית במזרח ירושלים
4. מומחיות בתחום עבודה קהילתית
 - ✓ על כל המומחים להיות בעלי תואר שני מחקרי (תזה) לפחות.
 - ✓ על הצוות לכלול לפחות חוקר/ת אחד/ת בעל/ת ידע וניסיון בשיטות מחקר, הערכה ומדידה חדשניות ויצירתיות ויכולת ניתוח במגוון מתודולוגיות.
 - ✓ כל החוקרים בצוות המוצע צריכים להיות שותפים פעילים באופן משמעותי במחקר. מומחים שהיקף התקציב עבורם יהיה נמוך - במתכונת יעוץ, לא יובאו בחשבון לצורך עמידה בתנאי הסף
 - ✓ על החוקר/ת הראשי/ת להציג יכולת מוכחת לניהול מחקר בהיקף הנדרש במחקר זה. כולל הנגשת כלי המחקר לחברה ולשפה הערבית.
 - ✓ הצעת מחקר שתוגש על ידי חוקר/ת המשלב/ת מספר תחומי מומחיות הנדרשים לעיל תתקבל אף היא.

3. העדפות

- ✓ תינתן עדיפות לחוקרים בעלי תואר שלישי
- ✓ תינתן עדיפות לצוות שיכלול חוקרים ממוסד אקדמי מוכר בארץ או בחוץ לארץ
- ✓ תינתן עדיפות לצוות מחקר שיש לו ניסיון בהערכה של מיזמים או תכניות בהיקף דומה
- ✓ תינתן עדיפות לצוות שיכלול חוקר בעל התמחות ייחודית בתחום החברה הערבית

4. הרכב מדדי איכות צוות המחקר

- מספר חוקרים בעלי תואר שלישי (10%)
- מספר חוקרים בצוות ממוסד אקדמי מוכר בארץ או בחוץ לארץ (5%)

- ניסיון ומומחיות מחקרית בתחום בני נוער וצעירים בסיכון (10%)
 - ניסיון ומומחיות מחקרית בתחום החברה הערבית (עדיפות למזרח ירושלים) (10%)
 - ניסיון ומומחיות מחקרית בתחום עבודה קהילתית (5%)
 - ניסיון ומומחיות בביצוע מחקר הערכה/ מחקר יישומי (10%)
- 5. איכות הצעת המחקר - ההצעה תיבחן על ידי ועדת מחקר על פי המדדים הבאים:**
- רקע תיאורטי רלוונטי לתוכנית, עדכני (עד 10 שנים) ומפורט (5%)
 - פירוט מטרות המחקר והרלוונטיות שלהן לתוכנית, פירוט השערות (אם יש) (2.5%)
 - אוכלוסיית המחקר (פירוט גודל מדגם, שיטת דגימה/בחירה, קבוצת השוואה כולל הצעה לבחירה ו/או נימוק לאי הכללה) (5%)
 - שימוש בכלים מקובלים, תקפים ורלוונטיים לתכנית (2.5%)
 - פירוט שיטות המחקר (כולל התייחסות למדדי תוצאה אובייקטיביים) (5%)
 - פירוט התוצרים של המחקר (דו"חות, הדרכות, הטמעת הממצאים וכדומה) (5%)
 - מערך המחקר כולל התייחסות למגבלות ולהטיות אפשריות (5%)
 - התייחסות לכל היעדים והמרכיבים של התוכנית (5%)
 - ההצעה משקפת הבנה טובה של התוכנית ושדה הפעילות שלה (5%)
 - מידת התאמת התקציב להיקף המחקר (5%)
 - התרשמות מפרסומים קודמים/ מהמלצות (5%)

לוח זמנים למחקר

המציע יגיש, במסגרת הצעתו, לוח זמנים מפורט לחלקי המחקר השונים בהתחשב בלוח הזמנים לפעילות התכנית. המחקר יתחיל מיד לאחר סיום הליך הבחירה של צוות המחקר ואישור הצעתו בהתאם לקול קורא זה וילווה את פעילות התכנית במשך 39 חודשים. במידה ויחולו עיכובים בלוחות הזמנים של פעילות התכנית ייתכנו עיכובים בהתאמה בלוח הזמנים של המחקר.

תוצרי המחקר ופרסומם

המזמינים שומרים לעצמם את הזכות לפרסם את הדו"ח הסופי במסגרת הפרסומים המקצועיים אותם הם מפיצים. החוקרים הראשי/ים יהיה/ו אחראי/ים על הגשת הדו"ח הסופי, מבחינה מקצועית ואישית, הן בצד התוכן והן בצד העריכה הלשונית והצורנית. כל זאת בהתאם לדרישות יחידת הפרסומים של מינהל המחקר בביטוח הלאומי.

לאחר פרסום הממצאים על ידי המזמינים, החוקרים יהיו רשאים להשתמש בנתוני המחקר לפרסום מאמרים בכתבי עת מקצועיים, הצגה בכנסים מדעיים ו/או לצורכי הוראה זאת בתיאום עם נציגי המזמינים ותוך אזכור התוכנית, מקור הנתונים ועצם הפעלתה במימון הביטוח הלאומי, תכנית יתד וקרן גנדיר. מימון המחקר הוא של המוסד לביטוח לאומי ויצוין בנפרד.

בנוסף, צוות המחקר יתחייב להציג את ממצאי המחקר, מעת לעת, בפני השותפים לתכנית ו/או בפני פורום רחב יותר במסגרת ועדת היגוי או בכל פורום אחר שיידרש.

תקציב המחקר

תקציב המחקר לא יעלה על 400,000 ₪ כולל תקורות ומס ערך מוסף.

התקציב יכול סעיפים נפרדים עבור מימון תדריך ומימון כנס מסכם של המחקר.

אופן הגשת הצעת המחקר

הצעת המחקר תוגש מודפסת על גבי הטופס "[הצעת מחקר להערכת תוכנית באגף הקרנות](#)" (בנוסף לשאר הצרופות הנדרשות). את ההצעות והצרופות יש להגיש [במערכת מפת"ח](#) (מומלץ להיעזר [במדריך להגשת בקשות](#) בנוגע לאופן מילוי טופס הבקשה)

רשימת מסמכים נלווים שיש לצרף להצעה

1. טופס "[הצעת מחקר להערכת תוכנית באגף הקרנות](#)".
2. תעודה המעידה על השכלה האחרונה של כל אחד מהחוקרים המוצעים (או אישור לתואר מהמוסד האקדמי שהעניק אותו).
3. קורות חיים של כל אחד מהחוקרים המוצעים.
4. שלושה פרסומים של החוקרים המוצעים. על הצרופה צריך להופיע שם הפרסום/כתב העת מועד הפרסום והיכן התפרסם (במקרה של פרסום שלא פורסם בכתב עת). ניתן לצרף מסמך בו יש הפנייה לפרסום מקוון.
5. כל מסמך רלוונטי שיכול להעיד שהמציע עומד בדרישות של בדיקת איכות צוות המחקר. המזמינים לא יישאו במימון הכנת הצעה זו ואינם מתחייבים לקבל הצעה כלשהי.

אופן בחירת ההצעה

ההצעה תיבדק על ידי ועדת מחקר, שתורכב על ידי המזמינים. בדיקת ההצעות תעשה בהתאם לאמור בסעיף מדדי האיכות לעיל ולפי השלבים הבאים:

1. **תנאי סף** - בדיקת תנאי סף לצוות המחקר ולגוף המגיש
 2. **איכות צוות המחקר וההצעה** - להצעות אשר עמדו בתנאי הסף יינתן ציון לצוות המחקר ולהצעת המחקר כמפורט בסעיף "בחינת איכות הבקשה".
 3. **בדיקת עומק** - הצעות שהציון המשוקלל שלהם יהיה 4 לפחות (80%), יוזמנו לראיון. המזמינים יהיו רשאים להוריד את הציון המשוקלל ל-3.5 אם לא תהיה אף הצעה שתקבל ציון משוקלל של 4 ומעלה
- אם תהיינה יותר מחמש הצעות שיעמדו בקריטריון האמור בסעיף זה, המזמינים רשאים להזמין לראיון את חמשת המציעים שקיבלו את הציונים המשוקללים הגבוהים ביותר. המזמינים רשאים לתקן את ציוני האיכות של ההצעות והצוות בהתאם להתרשמותם ולהבהרות שיתקבלו בעת הריאיון.
- ההצעה שתקבל את הציון המשוקלל כאמור לעיל, הגבוה ביותר תיבחר.

לוח זמנים לבחינת הבקשות

לוח הזמנים עשוי להשתנות בהתאם למספר הבקשות שיוגשו.

נושא	מועד	פירוט והערות
פתיחת קול קורא להגשת בקשות	12/05/2024	יש להגיש הבקשות באופן מקוון, כולל המסמכים הנלווים הנדרשים, באמצעות במערכת מפת"ח
מועד אחרון לשאלות/הבהרות	29/05/2024	לשאלות והבהרות יש לפנות בדואר אלקטרוני TomerH@nioi.gov.il לא יאוחר מהמועד המצוין.
מועד פרסום תשובות/הבהרות	06/06/2024	התשובות או ההבהרות שיינתנו לשאלות, יפורסמו באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי/קרנות/בקשות לסיוע וקולות קוראים.
מועד סיום הגשת הבקשות	20/06/2024	בקשה אשר לא תגיע עד מועד זה לא תטופל. באחריות המגישים לוודא קבלת מייל מהמערכת המאשר את הגשת הבקשה.
תשובות לבקשות שנדחו על הסף	04/07/2024	הודעת דואר אלקטרוני תישלח למגיש הבקשה אשר בקשתו תדחה על הסף*.
ראיונות	יולי 2024	יקבע בהמשך מועד לראיונות עם מציעים שעברו את שלב בדיקת האיכות.

יש שאלות?

1. מומלץ להיעזר [במדריך להגשת בקשות](#) בנוגע לאופן מילוי טופס הבקשה. המדריך כולל הסברים ודוגמאות שיקלו עליכם למלא את הטופס באופן מדויק. הקפדה על מילוי מדויק של סעיפי הטופס המקוון תקצר תהליכים ותאפשר לנו לקבל תמונה טובה יותר של הפרויקט המוצע.
2. לשאלות אודות הקול קורא יש לפנות בדואר אלקטרוני לכתובת: tomerh@nioi.gov.il
3. התשובות או ההבהרות שיינתנו לשאלות יפורסמו באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי. ראו לעיל (לוח זמנים לבחינת הבקשות) את המועדים לשאלות ופרסום תשובות.
4. לשאלות טכניות הנוגעות לשימוש [במערכת מפת"ח](#) ניתן לפנות לתמיכה הטכנית בכתובת fundss@nioi.gov.il נא השאירו פרטים ומספר טלפון לחזרה. כמו כן, כדאי להיעזר [בסרטון הדרכה על הגשת בקשות במערכת המקוונת](#).
5. [הירשמו כאן](#) לקבלת עדכונים ולכנס חשיפה, כדי לדעת כל מה שצריך על קול קורא זה.

הערות

1. תובא בחשבון יכולתם של החוקרים לפנות את לוח הזמנים שלהם במידה סבירה לטובת השתתפותם במחקר לאורך תקופת המחקר ויש להתייחס לנושא זה בגוף ההצעה.
2. המזמינים רשאים שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת ההיבטים האלה:
 - א. מחיר לעומת מהות ההצעה
 - ב. תנאי ההצעה
 - ג. היעדר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי הזמנה זו, שלדעת המוסד מונע הערכת ההצעה.
3. המזמינים רשאים שלא לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.
4. המזמינים אינם מתחייבים לבצע את כל חלקי המחקר.
5. המזמינים יהיו רשאים להציע לחוקרים שונים לשלב את הצעותיהם.
6. המזמינים רשאים בכל שלב להכניס לתוכנית המחקר שינויים ותוספות, ובכלל זה לצמצם או להרחיב אותה, בתיאום עם החוקר הראשי, והוא מתחייב לבצעם בתוך פרק זמן שייקבע בין הצדדים, ובלבד שהשינויים המתבקשים אינם נוגדים את שיקול דעתו המקצועית של החוקר הראשי.
7. המועד המשוער למתן תשובות הוא חודש וחצי מהמועד האחרון להגשת ההצעות.